

82 Emma, Yolanda - de jeugd van tegenwoordig

Hoe lang duren 6 minuten en 20 seconden? Lang genoeg voor een schutter om op 18 februari 2018 met zijn halfautomatische AR-15 machinegeweer veertien studenten tussen 14 en 18 jaar oud en drie personeelsleden dood te schieten. Amerika van nu. Hoe lang duurden 6 minuten en 20 seconden voor de 19-jarige Emma González? Ze overleefde de schietpartij op de Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida. Ze hielp met het organiseren van de *March for Our Lives* op 24 maart 2018, het grootste studentenprotest in de Amerikaanse geschiedenis. Honderdduizenden namen er aan deel in Washington en 800 andere steden. Emma González sprak in Washington. Ze stond 6 minuten en 20 seconden op het podium: "In iets meer dan zes minuten werden zeventien van onze vrienden van ons afgenomen. Vijftien raakten gewond en iedereen in onze gemeenschap werd voor altijd veranderd." Ze noemde de namen van de 17 slachtoffers en somde dingen op die deze mensen nooit meer zouden doen. Ze zei nog: 'Fight for your lives before it's someone else's job.'



Toen zweeg ze. Ze zweeg minutenlang en in Washington, waar ooit Martin Luther King zijn droom met ons deelde, werd het doodstil. Minuten lang. Tot een alarm afging omdat de zes minuten en 20 seconden voorbij waren. Daarna explodeerden de sociale media met woorden als 'one of the most remarkable political moments I've seen.' Emma Gonzalez reageerde op Twitter: 'Mijn toespraak van vandaag was ongeveer 6 minuten & 20 seconden, inclusief mijn speech en mijn stilte. Het feit dat mensen denken dat de stilte 6 minuten was ... stel je voor hoe lang het zou hebben gevoeld als het in werkelijkheid 6 minuten zou zijn, of hoe het zou voelen als je je zou moeten verstoppen tijdens die stilte.'



'Mijn naam is Yolanda Renee King, de kleindochter van Martin Luther King.' Het negenjarige meisje krijgt een daverend applaus in Washington DC. Ook zij hield een toespraak tijdens de *March for Our Live*, een toespraak geheel in de stijl van haar beroemde opa. "Mijn grootvader had een droom," zegt ze. "Hij wilde dat mensen zijn kinderen niet op hun huidskleur zouden beoordelen,

maar op hun karakter. Ik heb ook een droom, dat genoeg nu echt genoeg is. En dat dit een wereld zonder geweren is, klaar."

Twee voorbeelden van jeugd van tegenwoordig. Er is iets nieuws aan het ontstaan. Er staan jonge mensen, heel jonge mensen op die anders denken dan wij: *Genoeg is genoeg*. Of ze links of rechts zijn, christen, moslim of niet gelovig, zwart of wit, het is volstrekt irrelevant voor ze. In de kortst mogelijke tijd mobiliseren ze honderdduizenden anderen. Ze leven met de droom van Martin Luther King. Maar ze doen meer. Ze zijn heel duidelijk; ze vragen alleen maar dat problemen worden opgelost. Ze bedrijven nieuwe politiek. Ze accepteren niet dat alles maar gewoon doorgaat, dat er niets gebeurt. Ze vragen waarom de volwassenen in Amerika het gewoon vinden dat zoveel jongeren jaarlijks worden doodgeschoten terwille van hun vermeende vrijheid. Ze vragen waarom mannen vrouwen onderdrukken. Ze vragen waarom wij, de in welvaart levende volwassenen ánderen – de jeugd, de (nog) niet bezitters – de prijs laten betalen voor ónze welvaart.

