

Martijn Roelant Steenberg
26 oktober 1970 – 14 mei 2014

Die na ons kwam en voor ons ging,
hij had geen tijd van leven
om brood en spelen
met ons te blijven delen.



Ons leven is een oogopslag,
want morgen is vandaag verleden tijd.
Geen mens weet wat hem nog te wachten staat,
geen sterveling wie hij nog worden zal –

Zolang wij mogen zijn, willen wij mens
met mensen in de wereld zijn.