

Het nu is niet meer dan een oogopslag,  
want morgen is vandaag al weer verleden tijd.  
Geen mens weet wat hem heeft gemaakt,  
geen kind wat het te wachten staat,  
geen sterveling wie zij nog worden zal –  
Zolang ik ben wil ik een mens  
met mensen in de wereld zijn.

MORGEN



Wij gingen tussen graven door,  
ik keek in 't rond tot ik de dood ontwaarde  
die sprak: 'wie jij daar zoekt,  
verhuld door aarde,  
liep achter je, maar ligt nu op je voor.'

MIDDAG

AVOND

Als de dag zijn werk heeft gedaan,  
het duister de zon heeft verdreven,  
de maan zwijgend oplicht in de verte,  
klinkt ijl en tijdloos Bach:  
*'Schlummert ein, ihr matten Augen,'*  
*'süssen Friede, stille Ruh.'*



NACHT

Weet wel, in deze heldere nacht  
- sterren werpen hun schaduw rond –  
zal liefde over ons waken,  
een nieuwe dag op ons wachten.  
Dan zal de zon naar ons lachen:  
de duisternis kan het niet aan.

MORGEN

Nog niet begonnen, kan alles nog.

2016



## CARPE DIEM

Wij wensen jou levensmoed, liefde en geluk toe

*Roel ho wise*

\* Het monument voor Martijn is een schepping van Annemiek Punt

\*De foto op pagina 2: de Loire bij Sancerre, zomer 2015

\*Bach: Aria uit Cantate BWV 82, 'Ich habe genug'.

Andreas Scholl zingt deze aria zó mooi, luister [hier](#)

\* Hierboven: Louise plukt de dag, bij Sevilla, herfst 2015