



Onze lieve zoon, broer en oom

Martijn Roelant Steenbergen

is, 43 jaar jong, overleden.

Na soms heel kommervolle jaren was Martijn met veel wilskracht weer opgestaan. Hij vond steeds beter een weg om zijn kwetsbare leven zin te geven. Met veel aandacht, goede smaak en liefde gaf hij vorm aan de wereld om hem heen en hij genoot daarvan.

Nog maar enkele dagen geleden mochten wij als heel gezin blij bijeen zijn en Martijn was in zijn beste doen. Nu is hij door een hartstilstand gevelde. Onze afnemende zorgen hebben plaatsgemaakt voor intens verdriet.

Voorbij, voorgoed voorbij - wat blijft is onze liefde.

Louise en Roel Steenbergen

Robert Steenbergen en Jente Hof
Jesper en Lennart

Gedroomde vleugels

*Ik droomde vleugels die mij konden dragen
in een onmetelijk blauwe lucht
zodat ik na een weidse vlucht
voorbij de zorgen en de vragen
kon landen in bevrijd gebied*

*Gedreven door de wind langs ruwe kusten
en trekkend over onherbergzaam land
was daar jouw uitgestoken hand
waarin ik veilig uit kon rusten -
de vrijheid ligt in het verschiet*

Zwolle, 14 mei 2014
Van Nahuysplein 9
8011 NB Zwolle

Wij komen bij elkaar in een afscheidsbijeenkomst op maandag 19 mei om 19.30 uur in de aula van de begraafplaats Kranenburg, Kranenburgweg 3 te Zwolle. Daarna is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en persoonlijk afscheid te nemen van Martijn.

Wij begraven Martijn dinsdag in kleine kring.