

## DE TREIN NAAR HET NOORDEN



Je stond onbeweeglijk  
In tranen op 't perron  
Toen ik klein was  
In de trein naar het noorden

We keken elkaar aan  
In de ondergaande zon  
Toen ik klein was  
In de trein naar het noorden

Onbewust besepte ik  
Dat het nu voor mij begon  
Hoewel ik klein was  
In een trein naar het noorden

Ik zong ons slaapgebedje  
Zo hard als ik maar kon  
Omdat ik klein was  
In 'n trein naar het noorden

Ik viel onbeheerd in slaap  
In de schoot van een wagon  
Toen ik klein was  
In de trein naar het noorden

Je staat voor mij nog steeds  
Op een wegstervend perron  
Omdat God ons gebedje niet verhoorde



*Ramses Shaffy*