

Moge vrede
het goede
je deel zijn in 2024

Louise en Roel

- Klik op een willekeurige plek in de tekst hiernaast
en de woorden worden muziek:
Janitsch, J.H. - Quartett in g moll, deel 3 Adagio

De woorden vinden hun oorsprong in een
gedachte van Virginia Woolf (1882-1941);
het beeld: mist over de IJssel

Wat ons beweegt,
waar wij door geraakt worden,
waar wij over spreken,
hult zich niet zelden
in geheimtaal.
Waar het ons werkelijk om gaat
verbergt zich vaak achter de woorden.

Als ons leven zijn weg vervolgt
vervliegen veel woorden
in ijle lucht.
Ze strijken neer op kale takken,
vouwen hun vleugels,
kijken zwijgend toe,
vragen zich af
wat ze hebben achtergelaten.

Als woorden zwijgen
stijgt muziek op
als warme damp uit de aarde,
dekken klanken ons toe.
De troost van schoonheid
vindt zo zijn weg
naar ons hart.

