

26 oktober 1970

Wardijn

14 mei 2014



Jij

Was jij het?

Was jij het die opstond uit de zee,
opstond uit de zee van vergetelheid?

Was jij het die naast mij kwam staan,
naast mij kwam staan op het strand?

Was jij het?

Hoorde ik de klank van jouw stem,
was het de echo van jouw woorden?

Jij was het toch die schreef:

“Ben ik nu of was ik toen

Is dit dood of is dit leven

Of ben ik altijd al geweest

En zal ik altijd blijven?”

Jij was het!

Jij was het die naast mij stond,
zo onbereikbaar, onaanraakbaar nabij –

Jij bent geweest en jij zult altijd blijven,
jij die het meeste wordt gemist.