

## OORLOGSWINTER

Vader, je bracht mij toen naar Friesland  
Winter van vierenveertig  
Er lag sneeuw, het was koud  
Banden van hout  
Gladde weg vol met kuilen  
Na een kwartier ging ik huilen  
En ik zeurde om brood  
't Was hongersnood

Vader, je kwam langs een controle  
Ik was bang voor de Duitsers  
Die zo tegen je schreeuwden  
Maar je mocht door  
Klopte toen bij een boer aan  
Tevergeefs bij een boer aan  
Hebt een slaappleats gezocht  
't Was hongertocht

Vader, we sliepen in schuren  
En de tocht bleef maar duren  
Tot je in Oosterwolde  
Dan afscheid nam  
Je bent zelf teruggeden  
Hebt weer hongergeleden  
Je was zwaar ondervoed  
Je had heldenmoed

Vader, ik kreeg warmte en eten  
Was die reis zo vergeten  
En de kou ging voorbij  
't Werd groen in de wei  
Ik zat op vrede te wachten  
't Kwam niet in mijn gedachten  
Dat je me nooit meer zou halen  
Je hebt me enkel gebracht

tekst: Hans Dorrestijn, 1997  
alleen zang: Joost Prinsen – [klik hier](#)  
zang en beeld: Joost Prinsen – [klik hier](#)

terug naar blog 34:

– [klik hier](#)